

# ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΠΑΘΩΝ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

## Ζητάνε το έλος της Λάμιας για να το κάνουν ιχθυοτροφείο

**Ι**διώτης επίσημα απ' το Ελληνικό κράτος την παραχώρωσε του έλους της Λάμιας που βρίσκεται δίπλα στο δάσος της Στροφυλιάς, για να την μετατρέψει σε ιχθυοτροφείο!!!

Το αίτημα του ιδιώτη εξετάζεται απ' τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μπορεί να φαντάζεις απίστευτο είναι όμως αληθινό και μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβεί.

Η πληροφορία που είχαμε διασταύρωθηκε και σήμερα παρουσιάζουμε τα σκέδια κάποιων ανεγκέφαλων, που βάζουν σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοανάστημα της περιοχής.

Το έλος της Λάμιας βρίσκεται μπροστά ακριβώς απ' το δάσος της Στροφυλιάς σε μια ζώνη πλήγενοντας απ' την άκρη του πρόκοπου και καταλήγει στο Κουρτέας.

Το έλος κατακλύζεται περιοδικά με νερό συμβάλλοντας έτσι στην υδρολογική ιορροποίηση της περιοχής, μην επερέποντας στο θαλασσινό νερό να περάσει υπογείως στο εσωτερικό του δάσους.

Απ' την άλλη μεριά το ίδιο το έλος

είναι ένας σημαντικός θιότοπος που φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών αρκετών κλπ.

Στα σκέδια του ιδιώτη όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, περιλαμβάνεται η εκακαφή του έλους, η πλημμυρική του με θαλασσινό νερό από "Μπούκες", που θα περνάνε μέσα απ' τις αντιπυρικές ζώνες του δάσους.

Εποι φιλοδοξούν να μετατρέψουν 3.000 στρέμματα έλους σε ιχθυοτροφείο. (διβάρι).

Η επέμβαση αυτή (σαν γίνει) θα βάλει σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοσύστημα του δάσους, μεταβάλλοντας την υδρολογική αλλά και την οικολογική ιορροπία της περιοχής. Να σημειώσουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν φυσικά ιχθυοτροφεία (πρόκοπος, πάπας, Κοτύκα) που η ανανέωση ταύτιζε με θαλασσινό νερό είναι προβληματική.

Πόσο μάλλον ένα τεχνητό ιχθυοτροφείο που θα γίνει με εκακαφές.

Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ τοπική ή κεντρική που θα δώσει την έγκριση της α' ένα τέτοιο έργο.

Θα παρακαλούσθούμε το θέμα και πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί



**Η Στροφυλιά στο στόχαστρο της "αναπτυξής" απ' την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι θα κάνει η Πολιτεία;**

να επανέλθουμε.

Ας καταλάβουν επιτέλους κάπιας, ότι αξίζεις οαν τό έδανος της Στροφυλιάς δεν μπορεί να μπαίνουν στη λογική της "ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των "νέων Ιερέων".

Η προστασία των δασών είναι πολύ παλιά, αλλά και πολύ σύγχρονη "Ιερά".

Της Στροφυλιάς δε πολύ περισσότερο. Θ.Κ.